

Portræt af grosserer, Frøken Caroline Hansen Herding i Politiken den 11. juli 1915
Bemærk, at artiklen er skrevet af Emma Gad, der også var en af datidens markante kvindeskikkelser.

Et Dameportræt hver Uge.



Grosserer, Frøken Caroline Herding.

Er der nogen Kategori af Kvinder, hvis Livsførelse har Krav paa Interesse og bør kendes af Mange, saa er det dem, der med to tomme, men flinke Hænder har grundlagt deres egen Forretning og arbejdet den frem til Blomstring ved hver eneste Dags trofaste Pasning. Blandt disse desværre kun faa københavnske kvindelige Købmænd indtager Frøken Caroline Herdings Virksomhed en Plads, der bør fremdrages. Da det altid er rart at have lidt faktisk at bygge paa, selv naar det gælder en gammel Ven, bad jeg om lidt Oplysninger og modtog følgende fyndige Svar:

„Min Lyst til Handel er jeg født med. Efter at have gennemgaaet en 12-aarig Læretid ved Ekspeditionen i et større Magasin begyndte jeg for 28 Aar siden min egen Forretning med Husholdningsartikler i Pilestræde 43 med det Handelsprincip for Øje: „Kontant Indkøb, kontant Salg, reelle Varer.“ I den Aand var mine 10 Søskende og jeg blevet opdraget. Min Fader var Murermester og hørte til den gamle Skole, men i én Retning fulgte begge mine Forældre med Tiden. De ønskede, at deres Børn skulde have Lov at uddanne sig i den Retning, de havde Lyst til, for at de senere kunde staa paa egne Ben, da der ikke kunde blive nogen Formue til dem. Jeg begyndte min Forretning under Navnet C. M. Hansen, men ifølge Familiens senere Navneforandring bærer den nu Navnet Caroline Hansen Herding. Dette giver ofte

Anledning til den Tro, at jeg ikke selv har grundlagt Forretningen, eller at jeg er blevet gift. Men det er jeg Gudskelov ikke.

Senere har jeg købt Ejendommen i samme Gade Nr. 50, som jeg lod ombygge og indrette baade til min Forretning og Beboelse. To Specialiteter har særlig gjort Forretningen kendt. Det er Tændstikker og Juletræsdynt. Paa én Maade er det to højst forskellige Ting, og paa en anden Maade gaar de ud paa det samme — ingen af Delene kan undværes i et hyggeligt Hjem. Da mit Maal har været at have et godt Hjem, hvor man ofte kunde samle sine Kære, saa er det maaske derfor, at disse to Specialiteter har præget Forretningen. Da jeg kom til Handelen, var jeg 20 Aar, og siden den Tid er der hængaaet 40 Aar. Men skal jeg blive saa gammel som min Bedstemoder, kan jeg glæde mig til 40 Aar endnu. Hun blev 100 Aar.“

Et kort og raskt Omrids af et virksomt Liv; men i hvilken Henseende det især har gjort sin Nytte, det kan Andre bedre se end Frøken Herding selv. Det er nemlig som Eksempel i Retning af Mod og Initiativ.

Vi har heldigvis mange dygtige Kvinder paa saa godt som alle Omraader, og særlig i Forretningsverdenen véd Alle, hvor de har gjort sig uundværlige for Principalerne ved deres Flid, Paalidelighed og ikke mindst ved deres Ærlighed. Hvor mange eller rettere sagt hvor faa kvindelige Kassebedrøvere har vi set! Men der

er én Egenskab, vore Handelsdamer hidtil gennemgaaende har savnet; det er Modet til at vove det afgørende Spring ud i den selvstændige Stilling. De betragter ikke, saaledes som de unge Mænd, den fastlønnede Plads hos Andre som en nødvendig Læretid, før man tager fat paa egen Haand — for langt de Flestes Vedkommende er en god Plads det eneste, der tilstræbes, allerhelst som en Station paa Vejen mod Ægteskabet, ved hvis Tærskel den egne Virksomhed gerne opgives — saare uklogt. I andre Lande, f. Eks. i Frankrig, hvor Kvindernes Deltaelse i Forretningslivet har blomstret længe før Kvindesagens Opsving, er det anderledes. Mand og Hustru er meget ofte Kompagnoner i Forretningen, og det er dér særdeles hyppigt, at Kvinder er Ejerinder af de mindre selvstændige Pariser-Forretninger i de Sager, der er beregnede paa Dammers Indkøb, mens vi her som bekendt køber vore Slør, Fjer og Baand, ja, endog vore Korsetter hos Maudfolk.

Hvad er f. Eks. rimeligere, end at en Kvinde, som nu Frøken Herding, giver sig til at handle med de Sager, som bruges i en Husholdning: Tekedler og Blauksvarte, Pudseklude og Gummislanger. Rent medfødt har hun Forstaaelse af Tingenes Anvendelse og kan tale med Kunderne derom. Derfor er der ogsaa en sand Folkevandring til hendes populære Forretning i Pilestræde af Husmodre, der synes at tro, at hendes Tændstikker er af en anden Kaliber end Andres, blot fordi en Husmoder for en Gangs Skyld handler med sine Tændstikker.

Husmoder, det er nemlig Caroline Herding af Hjertens Lyst. Da hun selv fortæller, at hun har haft 10 Søskende, og de fleste af disse igen har Børneflokke, samt at det er hendes bedste Glæde at samle sine Kære om sig, kan man sætte sig ind i, at det er mange og lange Middagsborde, der dækkes i hendes glade og gæstfrie Hjem i Pilestræde og paa Landstedet Herdinghus ved Strandmøllen.

Man maa haabe, at mange unge Handelsdamer køber Tændstikkerne til deres Cigaretter hos Caroline Herding og skriver sig bag Øret, at er man dygtig og passer sine Sager, saa kan man blive lykkelig og uafhængig som hun, bo i sit eget Hus fra Kælder til Kvist og dække et langt Bord til Slægt og Venner om Søndagen.

Emm Gad.